

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



- 1463 Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας μας
 1464 Ἀπό τὴν Ἱεραποστολή στὴν Οὐγκάντα
 1465 Σαλπίσματα ἀπὸ τὸν ἄμβωνα
 1466 42ο Συνέδριο ὀρθόδοξων γυναικῶν
 1467 Κατασκίνωση - Μιά ἀλλιώτικη ἐμπειρία
 1468 Μαθαίνω δημιουργώντας
 1469 Ἡ κάθε μέρα ἓνα τραγούδι χαρᾶς
 1470 Μιά ζωή ἀλυσμόνητη!
 1471 Ἀδελφωμένες μέσα στή χάρη τοῦ Θεοῦ
 1472 Νοσταλγία τῆς κατασκηνωτικῆς ζωῆς
 1473 Σύναξη φοιτητῶν
 1474 Κατασκίνωση γιὰ ὅλη τὴν οἰκογένεια
 1475 Μνήμη π. Κωνσταντίνου Γκέλλν
 1476 Ἐμπιστοσύνη στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ
 1477 Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς
 1478 Νεώτερα τοῦ Σπυριοῦ μας
 1480 Πρόγραμμα κατασκηνωτικῶν ἐκδηλώσεων

1462

AGIA TAVITHA



«Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ»

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Τῆς ὁμωνύμου
 «ΟΡΦΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ»
 Σωματείου Ἀνεγνωρισμένου

Κωδικός:

2716

Ἰδιοκτήτης:

ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
 «Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ»

Ἐκδότης

Υπεύθυνος Σύνταξης:

Θεμιστοκλεία Παπαγεωργίου

Διεύθυνση:

Δελφῶν 38

ΛΕΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 32131

agia-tavitha.gr

e-mail: ag.tavitha@gmail.com

Τηλέφωνο: 22610-23516

Fax: 22610-81252

Ἐκτύπωση:

Γραφικὲς Τέχνες ΜΕΛΙΣΣΑ»

570 21 Ἀσπροβάλτα-

Θεσ/νίκη

Τηλ.: 23970-23313

Πρὸς διευκόλυνση τῶν συνεργατῶν μας παραθέτουμε τὸν

ΝΕΟ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

39800700765

IBAN: GR81011039800000

39800700765

Γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀπόδειξης εἰσπραξῆς τῆς δωρεᾶς σας, παρακαλοῦμε ἐνημερώστε μας τηλεφωνικῶς μέ πλήρη στοιχεῖα δωρητοῦ καὶ κατάθεσης.

Μέ λαμπρότητα τελέσαμε τήν έορτή τής άνάστασης τής προστάτιδάς μας Άγιας Ταβιθά στίς 7 Μαΐου, στό όμώ- νυμο έκκλησάκι τοῦ Σπιτιοῦ μας. Πλήθος συνεργατῶν μας καί προσκυνητῶν κατέκλυ- σαν τόν Ἱ.Ν. τής Άγιας μας γιά νά προ- σευχηθοῦν καί νά τιμήσουν τήν πανήγυρή της.

Τήν έορτή μᾶς τίμησε ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Γεώργιος, χορο- στατώντας στόν πανηγυρικό Έσπερινό καί κηρύττοντας τό Θείο λόγο. Τό άναλόγιο λά- μπρυνε ή Βυζαντινή χορωδία τής Ἱ. Μητρο- πόλεώς μας ύπό τήν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη κ. Ἡλία Στάθη. Τήν έορτή μας τίμησαν έπίσης οί άντιδήμαρχοι τοῦ Δήμου Λεβαδέων κος Μάριος Σάκ- κος, κος Κωνσταντίνος Μερτζάνης καί κα Ἰωάννα Νταντούμη.

Τήν Κυριακή τό πρωί τελέσαμε τήν Θ. Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυθήρων & Άντικυθήρων κ.κ. Σερα- φείμ.

Μετά τό πέρας τῶν ιερῶν ακολουθιῶν ή Οικογένειά μας δεξιώθηκε τούς προσκεκλημένους της στό Σπίτι. Άκολούθησε ή έκδήλωση μέ τό «τσούγκρισμα τοῦ κόκκινου αὐγοῦ» στήν Κατασκήνωση, μέ τή συμμετοχή πολλῶν συνεργατῶν μας.



Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ



1463

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ





Δοξάζουμε τόν Θεό και χαιρόμαστε βλέποντας τήν πρόοδο τής ὀρθοδοξίας στήν Ουγκάντα. Στίς 7 Μαΐου 2023 ἐγκαινιάστηκε ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί Ἀνδρέα στό Λουέμαγγα. Τό Λουέμαγγα ἀπέχει ἀπό τήν ἐνορία μας, Παναγία Μυρτιδιώτισσα, Ἅγιος Παῖσιος καί Πορφύριος τέσσερις ὥρες ἀπόσταση. Ὁργανωθήκαμε σάν ἐνορία νά παραβρεθοῦμε καί νά συμπροσευχηθοῦμε μαζί μέ τούς γείτονές μας. Συγκεντρωθήκαμε 18 ἄτομα, οἱ περισσότεροι νέοι, παιδιά τής χορωδίας μας. Πολλοί ἀπό αὐτούς δέν εἶχαν πάει πουθενά ἄλλοῦ πέρα ἀπό τό χωριό τους, τό Ρουμπάρε. Ἔτσι ἕνας ἄλλος λόγος ἦταν νά δοῦν καί ἄλλες περιοχές καί νά ἀντιγράψουν τά καλά πού θά δοῦν ἐκεῖ. Τό ταξίδι ξεκίνησε πολύ νωρίς τά ξημερώματα γιά νά εἴμαστε ἐκεῖ στήν ὥρα μας.

Ἦταν μεγάλο καί κουραστικό ταξίδι καθῶς ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετὰ ὁ δρόμος ἦταν χωματόδρομος μέ πολλές λακκούβες καί λάσπες μιάς καί εἶχε βρέξει πολλές ὥρες πρῖν. Τό καλό ἦταν ὅτι γλυτώσαμε τή σκόνη γιατί ἀπό ὅτι μάθαμε, ὁ κόσμος ἐκεῖ ὑποφέρει πάρα πολύ ἀπό τή σκόνη ὅταν εἶναι περίοδος ξηρασίας.

Φτάσαμε καλά δόξα τῷ Θεῷ καί παρακολουθήσαμε τά ἐγκαίνια μέ πολύ προσοχή καθῶς πολλά πράγματα τά βλέπανε γιά πρώτη φορά. Τήν ἀκολουθία τήν ἔκανε ὁ μητροπολίτης Χαρίτων τῆς Κανάνγκα πού ἦταν καί ἐκπρόσωπος τοῦ πατριάρχου Θεοδώρου II τῆς Ἀλεξάνδρειας καί πάσης Ἀφρικῆς. Ἦταν καί ὁ μητροπολίτης Καμπάλας κ.κ. Ἰερώνυμος Μουζέι, ὁ μητροπολίτης Τζίνζας καί Ἀνατολικῆς Ουγκάντα κ. κ Σίλβεστρος Κισίτου, ὁ μητροπολίτης Γκούλου καί βόρειας Ουγκάντα κ. κ Νεκτάριος Καμπουέ καί ὁ μητροπολίτης Μπουρούντι καί Ρουάντας κ.κ. Ἰνοκέντιος Μπυκακτόντα. Συμμετείχαν ἐπίσης πολλοί ἱερεῖς, πολλοί ὀρθόδοξοι καί ἄλλοι.

Μετά τήν ἀκολουθία, ἀκολούθησαν ὁμιλίες ἀπό ἐκκλησιαστικούς καί τοπικούς ἄρχοντες, τραγοῦδια καί παραδοσιακοί χοροί ἀπό μαθητές καί μαθήτριες καί παρατάθηκε γεῦμα. Ὅλα κύλησαν ὁμαλά. Ἐπιστρέψαμε στό Ρουμπάρε ἐντυπωσιασμένοι μέ πολλά ἐφόδια!

Τήν ἐπόμενη Κυριακή στό τέλος τῆς θείας λειτουργίας, ὁ πατήρ Ἀριστοτέλης ζήτησε ἀπό αὐτούς πού παρακολούθησαν τά ἐγκαίνια νά ποῦν τίς ἐντυπώσεις τους σέ αὐτούς πού δέν μπόρεσαν νά συμμετάσχουν.

Εἶπαν πράγματα πού τούς ἐντυπωσίασαν, ὅπως τό ὅτι δέν εἶχαν δεῖ ποτέ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί δέν ἤξεραν πῶς εἶναι. Τούς ἄρεσε ἡ ἀρχιτεκτονική τοῦ νέου ναοῦ καί οἱ εἰκόνες τῶν Ἁγίων στούς τοίχους.

Τούς ἄρεσε ἐπίσης τό πῶς τά παιδιά μέ ζωντανία καί χαμόγελο διασκέδασαν τούς καλεσμένους μέ τά τραγοῦδια καί τούς χορούς τους χωρίς νά εἶναι ντροπαλά.

Ἐντύπωση τούς ἔκανε ἡ παρουσία ἑνός πολιτικοῦ, καθῶς ὅλοι μίλαγαν μέ θαυμασμό γιά ὅσα ἔχει προσφέρει στήν κοινωνία καί πῶς πολύ στήν ἐνορία του. Ὁ πατέρας του ἦταν ἱερέας καί ὁ ἰδρυτής τοῦ Ναοῦ πού ἐγκαινιάστηκε. Ὅταν μίλησε ὁ ἴδιος, μίλησε μέ τόσο καύχημα, θαυμασμό καί ἀγάπη γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη του, πού δέν χόρταινες νά τόν ἀκούς.

Τούς ἔκανε ἐντύπωση ἐπίσης τό ὅτι κατά τή διάρκεια τῶν ἐγκαινίων συμμετείχαν ὅλοι ψέλνοντας καί πολλοί τους ρώτησαν πῶς ἔμαθαν τούς ψαλμούς. Αὐτό ἐπίσης τούς ἔδωσε δύναμη νά συνεχίσουν ἔτσι τήν πνευματική τους πορεία. Πῆραν ἐφόδια γερά ὥστε νά εἶναι καί αὐτοί περήφανοι γιά τήν πίστη καί τήν ἐνορία τους.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,
π. Ἀριστοτέλης & πρεσβ. Μαγδαληνή



ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΒΩΝΑ



Ἄξιοποίηση τῶν διακοπῶν

Ἦρθε τό καλοκαίρι. Μοῦ λένε κάποιοι: «Γιατί δέν πᾶς κι ἐσύ λίγες μέρες διακοπές, νά ξεκουραστεῖς;» Ποιός εἶμαι, γιά νά ξεκουραστῶ; Ὅλοι οἱ Ἅγιοι λένε γιά τούς κόπους, γιά τούς μόχθους τους, τούς ἀγῶνες, τίς ἀγρυπνίες καί τίς κακοπάθειές τους. Ἐμεῖς ποῦ τά βρήκαμε αὐτά τά πράγματα; Ἱεραποστολή χωρίς νά φθείρεσαι, νά ἀναλίσκεσαι, δέν γίνεται. Ἔτσι φθάνουμε νά εἴμαστε, ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ἀπλῶς «ἱεραποστολογοῦντες»!

Δέν μπορεῖς νά πᾶς στήν Ἱεραποστολή, οὔτε χρήματα μπορεῖς νά διαθέσεις; Μή σπαταλᾷς τό χρόνο σου. Ἔχεις τά μάτια σου, βλέπεις καλά; Διάβασε τίς Γραφές. Δέν βλέπεις καλά; Ἄκουσε τότε μιά ὁμιλία, κάτι πνευματικό. «Μά δέν ἔχω κασετόφωνο». Νά ἀγοράσεις, κόβοντας κάποια ἀπό τά ἔξοδα τῶν διακοπῶν σου. Κι ὄχι μόνο ν' ἀκούσεις ἐσύ, ἀλλά νά προσφέρεις καί δέκα ἀντίγραφα τῆς ὁμιλίας, σέ κάποιους ἄλλους. Φεύγεις γιά διακοπές; Πάρε μαζί σου, ὄχι ἓνα, μερικά πνευματικά βιβλία, κάποιες βιντεοκασέτες, ποῦ θά δώσεις καί σέ ἄλλους, σέ μιά παρέα ποῦ θά συναντήσεις, νά δοῦν καί νά διαβάσουν κι αὐτοί. Ὅργανωσε στό ἔξοχικό σου μιά συνάντηση, νά δεῖτε ὅλοι μαζί ἓνα πνευματικό βίντεο. Δώσε καί σέ ἄλλους τήν εὐκαιρία νά δοῦν, ν' ἀκούσουν, νά «ξεσηκωθοῦν»! Ἄν τό πιστέψουμε, μπορούμε νά τό κάνουμε.

«Παππούλη, διαβάζω Ἁγιορεῖτες Πατέρες καί Ἀσκητές. Καλά κάνω;» Καλά κάνεις, καλή μου κυρία, ἀλλά ἐσύ, εἶσαι παντρεμένη, ἔχεις καί παιδιά. Γιατί δέν διαβάζεις τί ἔκανε ἡ Ἁγία Ἐλένη, πῶς ἀνάθρεψε τά παιδιά της ἡ Ἁγία Σολομονή, τά θαυμαστά ἐπιτεύγματα τῆς Ἁγίας Φιλοθέης; Αὐτά δέν εἶναι ποῦ σέ ἀφοροῦν περισσότερο; Ποῦ θά σέ βοηθήσουν στό παρόν τό δικό σου, στή δική σου ζωή; Στίς διακοπές σου, μπορεῖς νά γίνεις ἀνθρωπος σοφός! Καί, σοφός, ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι, δέν εἶναι αὐτός ποῦ γνωρίζει πολλά, ἀλλά αὐτός ποῦ γνωρίζει αὐτά ποῦ τοῦ χρειάζονται γιά τή ζωή του...

«Χρήσιμ' εἰδῶς οὔχ ὁ πολλά εἰδῶς σοφός!» (Αἰσχύλος)

(Ἀπό ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου σέ συνεργάτες τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Κατασκίηση).



1465

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ



42ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

30 'Ιουνίου – 2 'Ιουλίου 2023

“Ένα ακόμη Συνέδριο Γυναίκων θά πραγματοποιηθῆι στὴν Κατασκὴνωσὴ μας στὶς 30 'Ιουνίου- 2 'Ιουλίου, κάνοντας τὴν ἔναρξη τῶν θερινῶν ἐκδηλώσεῶν μας. Τὸ Συνέδριο διοργανῶνει ἡ κα Εὐαγγελία Διαμάντη-Καθηγήτρια Πανεπιστημίου σέ συνεργασία μὲ τὴν κα Εὐδοκία Μαυρικὰκη -Σταυριανοῦ Μr Νοσηλευτικῆς -Καθηγήτρια ΕΠΑΛ καὶ τὴν κα Αἰκατερίνη Παπακωνσταντίνου -Σκορδά - Θεολόγο.

Τὸ πρόγραμμα ὅπως διαμορφώθηκε μὲ τίς ἐπιμέρους εἰσηγήσεις, εἶναι τὸ ἀκόλουθο:

30 'Ιουνίου - Παρασκευὴ 18.00μ.μ.: «'Η Μικρασιάτισσα στὸν πόνο καὶ τὴ δημιουργία». **Εἰσηγήτρια:** Ζωὴ Γκενάκου (ἐπίκουρος καθηγήτρια Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης).

1 'Ιουλίου- Σάββατο πρωί: Ἀνάγνωσμα Μάρκ, 13,32-37 (Γρηγορεῖτε...)
Εἰσηγήτρια: Κατερίνα Παπακωνσταντίνου- Σκορδά, Θεολόγος.

Σάββατο 11.00 π.μ.: «'Η Μετάνοια – Ἐξομολόγησις ὡς ἐπιστροφή στοῦ πατρικοῦ σπίτι». **Εἰσηγητής:** π. Μελέτιος Βαδραχάνης, ἱεροκήρυκας, θεολόγος καὶ συγγραφέας.

Σάββατο 18.00 μ.μ.: «'Η αἰσιοδοξία μὲ προϋπόθεσις τὴν πίστιν ὡς ὁδηγὸς στὴ ζωὴ μας». **Εἰσηγήτρια:** Εὐδοκία Μαυρικὰκη- Σταυριανοῦ (Mr Νοσηλευτικῆς - Καθηγήτρια).

Κυριακὴ 11.00 π.μ.: «Οἱ προσδοκίαι μας». **Εἰσηγήτρια:** Εὐαγγελία Διαμάντη (Δρ Θεολογίας – Μr Φιλολογίας - Συγγραφέας).



ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΜΙΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η κατασκήνωση είναι μία μεγάλη αγκαλιά για κάθε παιδί. Χαρούμενα προσωπία, μάτια φωτεινά, ψυχές γεμάτες από πνευματικά εφόδια και όμορφες έμπειριες. Συναισθήματα δυνατά για τήν καθεμιά μας!

Δέν μπορώ νά φανταστώ τό καλοκαίρι μου χωρίς Κατασκήνωση. Μοῦ προσφέρει πράγματι ζωή παραδεισένια!



ΜΑΘΑΙΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

Άτελειωτες ώρες με εκμάθηση παραδοσιακών χορών, καλλιτεχνικές δημιουργίες, χειροτεχνίες, ζαχαροπλαστική... και κάθε είδους δημιουργία που μ'ας κρατάει συντροφιά στον δροσερό Παρνασσό. Ποικίλες δραστηριότητες με μαθαίνουν πώς μπορώ να χαίρομαι τη ζωή μου απλά και δημιουργικά!



Η ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΑΡΑΣ



Τό παιχνίδι μας συντροφεύει και μας χαρίζει ζωντάνια κάθε μέρα και κάθε στιγμή μέσα στην όμορφη φύση. Βρισκόμαστε σε ζωντανή σύνδεση με την αληθινή χαρά. Η συναναστροφή μας με άλλα κορίτσια που έχουν κοινά ενδιαφέροντα μας ένθουσιάζει. Δέν αισθάνομαι να μου λείπει τίποτα απ' όλα αυτά που έχω στην πόλη, τα ηλεκτρονικά, τό διαδίκτυο, τό κινητό...



Γι αυτό άλλωστε μπορώ και τραγουδώ σε κάθε ευκαιρία. Στην ομάδα, στον περίπατο, στην τραπεζαρία, στην ψυχαγωγία... παντού. Γιατί πραγματικά έδω ή ζωή μου είναι τραγούδι!



1469

ΑΤΙΑ ΤΑΒΙΟΑ

Μιά ζωή ἀλησμόνητη!

Νά ή ζωή πού δέν τή νιώθει,
ὅποιος δέν ἔζησε μαζί μας,
ὅποιος δέν εἶδε τή ζωή μας,
πάνω στά ψηλά βουνά!

Παιχνίδι παντοῦ, ἀκόμα καί μετά τό φαγητό μας. Καθημερινά ἓνα ξεφάντωμα, μία εὐκαιρία νά ἐκδηλώσουμε τήν ζωτάνια μας!

Ἡ ὁμαδική ζωή μᾶς ἐνώνει. Μᾶς δημιουργεῖ ἓναν πνευματικό δεσμό πού κρατάει γιὰ πάντα, ἀναμνήσεις καί φιλίες.



ΑΔΕΛΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Έδω συναντιόμαστε από διάφορα μέρη. Κάποτε καί άγνωστες μέχρι τή στιγμή πού θ' άνηφορήσουμε τό λόφο τής Άνάληψης. Πώς όμως κατορθώνουμε μέσα σέ τόσο λίγες ήμέρες νά νιώθουμε τόσο γνώριμες καί άδελφωμένες; Μόνο ή κοινή χριστιανική ζωή μπορεί νά τό κάνει αυτό πραγματικότητα!





ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ



ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

“Όλο τόν χρόνο περιμένουμε τή στιγμή
πού θά βρεθούμε στόν αγαπημένο τόπο
τῆς Κατασκήνωσης!

Καί τώρα πάλι μαζί, μέσα στήν καταπράσινη φύση,
στά σκιερά καθιστικά της Κατασκήνωσης...
δημιουργοῦμε, ἀπολαμβάνουμε τήν άνέμελη ζωή μας,
μέ τούς πνευματικούς ὁδηγούς μας!
Δέν θά ἔχανα τήν εὐκαιρία μέ τίποτα!



1472

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΙΑ

ΣΥΝΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

4-6 Αύγουστου



Μία ομάδα κοριτσιών, αποφοίτων Λυκείου και φοιτητριών, οργανώνουν την συνάντησή τους στον Παρνασσό στις αρχές Αύγουστου. Αφού θα έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους στα Πανεπιστήμια, αλλά και οι Κατασκηνωτικές περιόδους για τις μαθήτριες θα έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμά τους, θα έχουν την δική τους ευκαιρία. Ομαδάρχισσες κάποιες από αυτές ή παλιές κατασκηνώτριες άλλες, θα προσπαθήσουν να ζήσουν και πάλι την Κατασκηνωση. Τραγούδια, παρέες – παρέες στα καθιστικά, περίπατοι στα σκιερά μονο-

πάτια και διαλέξεις με επιστήμονες θα τους προσφέρουν μία άλλη διάσταση στην κατασκηνωτική ζωή. Ένα τριήμερο με τόσο συμπυκνωμένη πνευματική τροφή, πού θα είναι σημαντικό έφοδιο για όλη την χρονιά.

Πραγματικά ή Κατασκήνωση είναι μία μεγάλη οικογένεια που προσφέρει άτέλειωτες ευκαιρίες σε κάθε ηλικία!



1473

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΙΑ



ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ἡ Κατασκήνωση τελειώνει τίς ἐκδηλώσεις της μέ μία ιδιαίτερη σύναξη. Τή Σύναξη τῶν Νέων Οἰκογενειῶν, δίνοντας τήν εὐκαιρία στους γονεῖς ἀλλά καί στά παιδιά τους νά χαροῦν τήν διαμονή τους στή φύση καί νά ὠφεληθοῦν πνευματικά. Ἐνώ οἱ γονεῖς παρακολουθοῦν εἰσηγήσεις πού ἀφοροῦν τόν ρόλο τους ὡς γονεῖς καί σύζυγοι, ἐμβαθύνουν στή σχέση τους μέ τά παιδιά τους καί ἐνημερώνονται γιά τούς ποικίλους κινδύνους πού τά ἀπειλοῦν... τά παιδιά ἀπασχολοῦνται δημιουργικά μέ παιχνίδια, χειροτεχνίες, ἐκμάθηση τραγουδιῶν, περιπάτους... ἀκόμα καί μέ τήν παρακολούθηση διδακτικῶν ταινιῶν.



*Τὴν Τετάρτη 1 Μαρτίου
2023 ἔφυγε γιὰ τὴν
οὐράνια πατρίδα ὁ πολὺ
ἀγαπητὸς συνεργάτης
τοῦ Σπιτιοῦ μας,
π. Κωνσταντῖνος Γκέλης.*

Υπῆρξε ὁ πρῶτος Πρόεδρος τοῦ Σωματείου «**Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ**» ἀπὸ τὸ ἔτος 1963 – 1965. Σὰν λαϊκός, καθηγητὴς - θεολόγος, μὲ τὸν ἱεροκήρυκα τότε π. Κωνσταντῖνο Σακελλαρόπουλο συνεργάστηκαν γιὰ τὸ ξεκίνημα τῆς Οἰκογενείας μας.

Γιὰ δύο ἔτη ἔβαζαν σχέδια, δημιουργοῦσαν συνεργάτες καὶ προσεύχονταν ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὴν εὐόδωση τῆς προσπάθειάς τους. Στόχος τους, νὰ στηρίξουν καὶ νὰ προστατεύσουν ὄρφανὰ, ἄπορα καὶ ἐγκαταλελειμμένα κορίτσια. Σὰν Πρόεδρος στάθηκε φύλακας ἄγγελος κοντὰ στὰ παιδιά. Στὴν ἀείμνηστη πνευματικὴ μας μητέρα Ἄννα Τσεκούρα στάθηκε πολὺτιμος συμπαραστάτης μὲ τὴν ἐκλεκτὴ πρεσβυτέρα του. Δέν ὑπολόγισε κόπο καὶ χρόνο- τὰ πρόσφερε πάντα ἀπλόχερα.

Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἔφυγε μὲ τὴν οἰκογένειά του γιὰ τὴν πρωτεύουσα, δέν ἔπαψε νὰ στηρίζει τὸ **Σπίτι** μας στέλνοντας συνεργάτες νὰ βοηθοῦν μὲ κάθε τρόπο. Ὁ ἴδιος ἦταν κάθε χρόνο κοντὰ μας στὴν **Κατασκήνωση** γιὰ νὰ τελεῖ τις ἀξέχαστες καὶ κατανυκτικές Θ. Λειτουργίες καὶ νὰ προσφέρει τὸν θεῖο λόγο στὶς Κατασκηνώτριες, μὲ τὴν ἀγάπη πού τὸν διέκρινε.

Ἡ παρουσία του μᾶς ἐνέπνεε τὴ δροσιά τοῦ Οὐρανοῦ καὶ πάντα τὸν περιμέναμε γιὰ νὰ μᾶς μεταδώσει ἀπὸ τὴν φλόγα τῆς ἀγάπης του γιὰ τὸ Θεό.

*Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.
Θὰ βρῖσκεται παντοτινὰ στὶς καρδιές μας.*



Εἰς μνημόσυνον



Πρωτοπρεσβυτέρου
Κωνσταντῖνου Γκέλη
(1929 - 2023)



ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ



Όποτε περνάς μία δυσκολία στη ζωή...
άπλά κλείσε τὰ μάτια,
πᾶρε μία βαθιά ανάσα καί πές...

*Θεέ μου ξέρω ὅτι εἶναι
ὁ λόγος σκέδῆό σου,
μόνο βοήθησέ με
νά σοῦ περάσω.*





Βρές λίγο χρόνο για να

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ

Είναι η μεγαλύτερη δύναμη

πάνω στη γη

σάν αισθάνεσαι αδύναμος

& απογοητευμένος.



1477

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ



του Σπιτιού μας

**Έπίσκεψη φοιτητών
από την Θεσσαλονίκη**



Μέσα στην πασχαλινή περίοδο επίσκεψαν την Οικογένειά μας φοιτητές από την Χριστιανική κίνηση «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ» Θεσσαλονίκης. Χαρούμενοι νέοι με φωνές μελωδικές και τή συνοδεία μουσικών οργάνων, απέδωσαν δμιορφα τραγούδια παρουσιάζοντας ένα θαυμάσιο πρόγραμμα για τὰ παιδιά μας, τὰ όποία ανταπέδωσαν καί αυτά πνευματικά κεράσματα μέ τὰ δικά τους τραγούδια. Η ζωντανή παρουσία τώσων νέων μας γέμισε ένθουσιασμό καί μᾶς ένίσχυσε τήν πεποίθηση πώς υπάρχουν άκόμα νειάτα πού άγωνίζονται τόν καλό άγώνα τής Χριστιανικής πίστης καί τής πνευματικής ζωής.

Η έκδρομή μας στόν άγιο Έφραίμ

Προσκυνηματική έκδρομή πραγματοποιήσε ή Οικογένειά μας στην Ί. Μονή του Άγίου Έφραίμ στην Νέα Μάκρη. Πρόκειται για ένα γυναικείο μοναστήρι στό όρος Άμώμων Άττικής, όπου φυλάσσεται τό λείψανο του Άγίου. Προσκυνησαμε μέ εύλάβεια τό σκήνωμα του άγίου

καί άπολάυσαμε τό μοναστηριακό κέρασμα καθώς ή Καθηγουμένη τής Ί. Μονής Γερόντισσα Μακαρία μᾶς μίλησε για τόν άγιο καί τὰ θαύματά του.



Συνεχίσαμε τήν έκδρομή μας κάνοντας στάση στόν Μαραθώνα για νά παίξουν τὰ παιδιά μας κοντά στή θάλασσα. Έκεϊ δεχτήκαμε τή φιλοξενία συνεργατών μας μέ πλούσια κεράσματα.

Προσφορά του Δήμου Διστόμου



Σημαντική προσφορά 25 κυβικών χαλικί έδωσε ό Δήμαρχος Διστόμου- Άράχωβας- Άντίκυρας κος Ίωάννης Σταθάς, για νά στρωθεί στην Κατασκήνωσή μας. Οί δύσκολες καιρικές συνθήκες τής περιοχής πού έπηρεάζουν τήν Κατασκή-



1478

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΙΑ

νωσή μας (βρίσκεται σε ύψόμετρο 950 μέτρα), δημιούργησε φθορά στο έδαφος. Οί δυνατές βροχές παρέσυραν μία μεγάλη ποσότητα χαλίκι από τον λόφο όπου βρίσκονται οί οίκισκοι φιλοξενίας, αλλά καί στους δρόμους περιμετρικά, δημιουργώντας δυσκολία στην λειτουργικότητα της περιοχής. Παρουσιάστηκε έτσι ή ανάγκη νά ενισχύσουμε τό ήδη υπάρχον χαλίκι μέ επιπλέον ποσότητα ώστε νά καλυφθοῦν οί απογυμνωμένες επιφάνειες. Στο μεγάλο κόστος αὐτῆς τῆς ἐργασίας προσφέρθηκε ὁ Δήμαρχος Δι-στόμου νά προσφέρει τήν προαναφερθεῖσα ποσότητα σέ χαλίκι ἀναλαμβάνοντας μάλιστα νά στρωθεῖ μέ εἰδικό μηχανήμα.

Εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιάς τή γενναιόδωρη προσφορά τοῦ Δημάρχου μας καί τόν περιμένουμε στίς καλοκαιρινές ἐκδηλώσεις μας, νά χαρεῖ ἀπό κοντά τό ἔργο του.

Συνέδριο ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς



Στίς 19-20 Αὐγούστου θά φιλοξενηθεῖ στήν Κατασκίνωσή μας τό Συνέδριο τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Ὁ Σύλλογος ἰδρύθηκε στήν Κατασκίνωσή μας, ἀπό τόν ἀείμνηστο πνευματικό μας πατέρα, Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυρό Κωνσταντῖνο. Τά μέλη του ὑπῆρξαν στενοί συνεργάτες του καί βοηθοί στήν διαμόρφωση τοῦ χώρου τῆς Κατασκίνωσης, στό φύτεμα δέντρων, στά κλαδέματα ἀλλά καί στό κτίσιμο χώρων φιλοξενίας τῶν παιδιῶν. Ὁ Σύλλογος ἀπό τότε συνδέεται

μέ τό Σπίτι μας ἐνισχύοντας τίς ἐκδηλώσεις μας καί τήν Οἰκογένειά μας. Ἀλλά καί τά παιδιά μας συμμετέχουν στίς ἐκδηλώσεις τοῦ ΠΧΟ στήν Ἀθήνα καί τά παραρτήματά του.

Τό Συνέδριο παρακολουθοῦν κάθε χρόνο δεκάδες συνεργοί τοῦ Συλλόγου τῆς Ἱεραποστολῆς καί Ἱεραπόστολοι καταθέτοντας τούς ἀγῶνες τους γιά τή διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στά ἔθνη.

Ἡ Κατασκίνωσή μας πανηγυρίζει



Στίς 25 Μαΐου ἐορτάσαμε τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας στό ὁμώνυμο ἐξωκκλήσι τῆς Κατασκίνωσῆς μας στήν Ἀράχωβα. Τήν ἐορτή τιμοῦν ιδιαίτερα οί κάτοικοι τῆς γειτονικῆς κωμόπολης τῆς Ἀράχωβας, καθώς ἀνηφορίζουν κατά δεκάδες στό λόφο πού εἶναι χτισμένο, συμμετέχοντας στίς ἱερές ἀκολουθίες. Μετά τή Θεία Λειτουργία τήν ὁποία τέλεσε ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ἀραχώβης π. Ἰωάννης Μελίδης, δεξιωθήκαμε τούς προσκυνητές στήν τραπεζαρία τῆς Κατασκίνωσης, ἐκφράζοντας γιά ἄλλη μία φορά τήν εὐγνωμοσύνη μας σέ ὅλους αὐτούς πού συμπαραστέκονται καί ἀγκαλιάζουν τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στό χώρο της.

Ὁ Ναός τῆς Ἀναλήψεως εἶναι τό στολίδι καί ὁ φύλακας τῆς Κατασκίνωσῆς μας, καθώς δεσπάζει στήν εἴσοδό της. Στό χώρο της τελοῦνται οί λατρευτικές συνάξεις τοῦ καλοκαιριοῦ καί δέχεται τίς προσευχές ἑκατοντάδων παιδιῶν ἀλλά καί ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας πού φιλοξενοῦνται στίς ἐκδηλώσεις της.



1479



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατασκηνωτικών έκδηλώσεων

30'Ιουνίου- 2'Ιουλίου: Συνέδριο Γυναικών

9-16'Ιουλίου: Α΄ περίοδος κοριτσιών
Δημοτικού – Α΄ Γυμνασίου

19- 30'Ιουλίου: Β΄ περίοδος κοριτσιών
Β΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου

4-6 Αύγουστου: Σύναξη Φοιτητριών

19-20 Αύγουστου: Συνέδριο Έξωτερικής
Ίεραποστολής

25-27 Αύγουστου: Σύναξη νέων Οικογενειών



*Ή δασκάλα μουσικής τής
Κατασκήνωσης κα Μυρτώ
Κασσωτάκη.*

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ Γραφείο
Λιβαθείας
Αριθμός Άδειας
072716



ΕΛΤΑ
Hellenic Post